



Περίληψη: Αδήριτη είναι η ανάγκη αναβάθμισης της αποτελεσματικότητας του ελλαδικού πολιτικού συστήματος. Το ερώτημα που εγείρεται είναι: εντός ποίου πλαισίου, η δυνητική αυτή αναβάθμιση θα συντελεστεί;

Ζητούμενο

Αδήριτη είναι η ανάγκη αναβάθμισης της αποτελεσματικότητας του ελλαδικού πολιτικού συστήματος. Το ερώτημα που εγείρεται είναι: εντός ποίου πλαισίου, η δυνητική αυτή αναβάθμιση θα συντελεστεί;

Δεδομένα

- Η δημοκρατία μας και μάλιστα στην παρούσα εκδοχή της χαρακτηρίζεται σε σημαντικό βαθμό από τον 'τηλεοπτικό' της χαρακτήρα. Ο δημοκρατικός 'διάλογος' λαμβάνει χώρα περισσότερο εντός των Μ.Μ.Ε. και λιγότερο οπουδήποτε αλλού.
- Ο κύριος οικονομικός πόρος των Μ.Μ.Ε. προέρχεται από το σύστημα της 'διαφήμισης'. Το γεγονός αυτό συνιστά δεσμό οικονομικής εξάρτησης των Μ.Μ.Ε. από το (εγχώριο και το διεθνές) σύστημα διαφήμισης.
- Κάθε σύστημα περιλαμβάνει 'σημεία' μη αποφανσιμότητας. Ένα μέρος αυτών συνδέεται αναπόφευκτα με δυνητικά ζητήματα που επηρεάζουν (διακυβεύουν) την αυτοσυντήρηση των συστημάτων αυτών. Τα Μ.Μ.Ε. ως συστήματα, υπάγονται στον κανόνα αυτό.
- Πρακτικά, ως σημεία μη αποφανσιμότητας εντός ενός Μ.Μ.Ε. νοούνται λογικοί τόποι αναφορικοί σημαντικών πολιτικών είτε κοινωνικών ζητημάτων, από τους οποίους απουσιάζουν σκοπίμως, κρίσιμες παράμετροι των ζητημάτων αυτών. Επίσης, νοούνται σκοπίμως ανεπαρκείς κατηγοριοποιήσεις βάση των οποίων κρίνεται π.χ. η δυνητική άσκηση 'θεμιτής' (;) συμβολικής βίας.
- Τα Μ.Μ.Ε. επέλεξαν να μη λάβουν δραστικά μέτρα επίλυσης του προβλήματος της

ποιότητας των εισοδηματικών τους πόρων, παρά το γεγονός ότι είχαν τέτοια ευκαιρία και μάλιστα σε χρόνο εύθετο και ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες.

- Παρεπόμενο αποτέλεσμα της ύπαρξης τέτοιων σημείων μη αποφανσιμότητας αποτελεί η ανάγκη (σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό) ύπαρξης ‘τοιχών’ μεταξύ της δομής τους και της υπόλοιπης κοινωνίας, με ότι αυτό συνεπάγεται αναφορικά με τη σαφήνεια και ευκρίνεια της επίγνωσης των κοινωνικών προβλημάτων. Επίσης, αποτελεί η (μικρότερη ή μεγαλύτερη) αδυναμία θέσπισης και τήρησης κανόνων δεοντολογίας και η θεληματική ακύρωση (εκ μέρους των Μ.Μ.Ε.) κάθε ‘εξωτερικής’ δράσης προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης του πολιτικού συστήματος.

- Όσοι πολίτες (οι οποίοι διεθέτουν μικρό συμβολικό κεφάλαιο, αλλιώς θα ήταν ενσωματωμένοι σε ισχυρούς συνασπισμούς ιδιοτέλειας και δεν θα επιθυμούσαν την αλλαγή του πολιτικού συστήματος) αποφάσιζαν να συμμετάσχουν σε έναν, εντός των ΜΜΕ διεξαγόμενο διάλογο, για την αναβάθμιση του πολιτικού συστήματος, αναγκαστικά θα εκτίθεντο σε ιδιαίτερος ασύμμετρους ανταγωνισμούς, πράγμα το οποίο δεν είναι και ότι καλύτερο (ούτε και ασφαλέστερο) σε καιρούς σχεδόν καθολικής έκπτωσης των ηθών και κατίσχυσης μιας ποικιλίας μορφών βίας.

- Το διαδίκτυο παρέχει μια ανέξοδη, ελεύθερα προσβάσιμη, δημοκρατική και σχετικά ασφαλή πλατφόρμα, αφενός, διεξαγωγής διαλόγου και αφετέρου πρόσβασης σε ένα μεγάλο πλήθος πολιτών.

- Το διαδίκτυο δυνητικά μπορεί να λειτουργήσει ως ‘δεξαμενή συγχρονισμού’: επιτρέπει σε αφανείς, ολογραφικές μεθόδους να συμβάλλουν στην ‘ωρίμανση’ της κοινής γνώμης προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης του πολιτικού συστήματος, χωρίς η διαδικασία αυτή να διαταράσσεται από τις διάφορες επικαιρικές πολιτικές και κοινωνικές κρίσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα εκτός του διαδικτύου.

Μέθοδος

- Η διεργασία της αναβάθμισης του πολιτικού συστήματος, αρχικά, λαμβάνει χώρα εντός του διαδικτύου.

- Παράλληλα, τα Μ.Μ.Ε. αναβαθμίζουν τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας τους προς τις προφανείς εκείνες κατευθύνσεις τις οποίες υπαγορεύουν οι διεθνείς οικονομικές τάσεις, η πραγματοποιούμενη παγκοσμιοποίηση, οι βασικές ανθρωπολογικές ανάγκες των πολιτών και η κοινή λογική.

- Μόλις τα Μ.Μ.Ε. μπορέσουν να παράσχουν τις εύλογες εγγυήσεις αναφορικά με την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου τον οποίο είναι σε θέση να φιλοξενήσουν, τότε η διεργασία της αναβάθμισης του πολιτικού συστήματος αναδύεται στο πλαίσιο των Μ.Μ.Ε.

Σχόλιο

Η ‘διάσωση’ της πολιτικής δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό συνθήκες έλλειψης ουσιαστών κανόνων διαλόγου και συνθήκες ύπαρξης εκδηλώσεων ανεξέλεγκτης χρήσης αδικαιολόγητης συμβολικής βίας. Για το λόγο αυτό ο εν λόγω διάλογος είναι προτιμότερο να

Ξεκινήσει υπό τις ευνοϊκές και φιλόξενες συνθήκες οι οποίες επικρατούν εντός του διαδικτύου.

Υ.Γ.: επέλεξα να εντάξω το άρθρο αυτό στην ενότητα "Συνεννόηση για Διαφύλαξη" επειδή επιχειρεί να επηρεάσει τη "γλώσσα" με την οποία συζητούμε τα προβλήματα του πολιτικού συστήματος της πολιτείας μας.

