



Η καλή θέληση μαζί με την καλή πίστη αποτελούν προϋπόθεση για κάθε καλό που διαρκεί, δίχως εξαίρεση.

Οι περισσότερες από τις υλικές, τις πνευματικές και τις συμβολικές μορφές γύρω μας, αποτελούν χρηστικά μέσα και για το λόγο αυτό, η απόκτηση, ή, ο έλεγχός τους δεν μπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό.

Για παράδειγμα, ακόμα και η καλύτερη δυνατή νομοθεσία, εφόσον χρησιμοποιηθεί κακοπροαίρετα τότε, αντί για καλό, θα προκαλέσει κάτι κακό. Το ίδιο ισχύει, περίπου, με το ο,τιδήποτε.

Την καλή θέληση και την καλή πίστη την αναζητούμε και την βρίσκουμε, μέσα μας και στους άλλους. Εφόσον, όμως, στρέψουμε την προσοχή μας στην αναζήτηση αυτή.

Κατά την τρέχουσα περίοδο στην πολιτεία επικρατεί η ανησυχία αναφορικά:

1.

με την έκβαση της οικονομικής κρίσης

2.

με την έκβαση του ζητήματος της εκλογής προέδρου της δημοκρατίας

3.

με τις πιθανές επικείμενες βουλευτικές εκλογές και

4.

αναφορικά με την θεωρούμενη διαμάχη μεταξύ Δύσης και Ρωσίας.

Υπό το κράτος αυτής της ανησυχίας, οι πολίτες αναλώνουν, σχεδόν, το σύνολο της ζωτικότητάς τους σε ζητήματα, όπως:

1.

Η τάδε μεγάλη εταιρία που δεν πληρώνει φόρους

2.

Τα τάδε ΜΜΕ που κάνουν το άλφα και το βήτα.

3.

Το τάδε χρηματικό ποσό που κατασπαταλήθηκε.

4.

Ο δείνα πολιτικός που άλλα είπε και άλλα έκανε.

5.

Ο μπηξε...

6.

Ο δείξε...

7.

Τα παλιο-μονοπώλια.

8.

Οι υπερδυνάμεις πάνε για πυρηνικό πόλεμο.

9.

Η Ουκρανία..

10.

Η Μέση Ανατολή....

11.

Η Συρία.....

Κατά την ταπεινή μου άποψη τίποτα σημαντικά αρνητικό δεν πρόκειται να συμβεί επειδή όλα όσα ανέφερα παραπάνω υπάγονται εντός ενός κοινού διεθνούς τραπεζικού συστήματος το οποίο ασκεί ισχυρή επιρροή στις περισσότερες χώρες. Η δημιουργία και υπερπροβολή, δια των ΜΜΕ, αρνητικών ζητημάτων δυνητικής καταστροφής είναι πιθανό να αποσκοπούν στην χειραγώγηση των ανθρώπων.

Επίσης, νομίζω ότι με τα σημερινά δεδομένα, μάλλον τίποτα σημαντικά θετικό δεν πρόκειται να συμβεί επειδή οι άνθρωποι επιμένουν να κατασπαταλούν την προσοχή τους στρέφοντάς την, αποκλειστικά, πάνω στα αρνητικά ζητήματα.

Στην Ελλάδα, διανοίγεται ένα παράθυρο ευκαιρίας τέλεσης ενός σημαντικού καλού, το οποίο θα ευεργετήσει, όχι μόνο την ίδια, αλλά και άλλες χώρες.

Εφόσον, στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές στις οποίες, όμως, συμμετάσχουν ως υποψήφιοι, οπωσδήποτε και πρόσωπα διεθνώς εγνωσμένου ήθους και κύρους, τότε είναι πιθανό να ξεκινήσει μια διεθνής διεργασία ειρηνικής αποδόμησης πάρα πολλών σπιράλ βίας, τα οποία δημιουργήθηκαν, από άγνοια ορισμένων πραγμάτων, κυρίως.

Για να πραγματοποιηθεί αυτό το θετικό ενδεχόμενο χρειάζεται όλοι μας, όσο μπορούμε περισσότερο, να αποστρέψουμε την προσοχή μας από τα αρνητικά ζητήματα και να την στρέψουμε ενεργητικά, πάνω στην καλή θέληση και την καλή πίστη.

Να το πω άλλη μια φορά:

Δίχως καλή θέληση και δίχως καλή πίστη, τα πάντα καταρρέουν.

Με καλή θέληση και καλή πίστη, όλα, αργά ή γρήγορα, λαμβάνουν τον δρόμο τους προς την προκοπή.

Οι άνθρωποι καλής θέλησης και καλής πίστης μπορούν να δημιουργήσουν, ντόπιες και διεθνείς, κοινωνικές συνθήκες καλής θέλησης και καλής πίστης.

Μη τρομάζετε από τις αρνητικές ειδήσεις που διασπείρονται. Όλα θα πάνε καλά, τελικά.

Καλά Χριστούγεννα.

Καλή Θέληση και Καλή Πίστη

{youtube}E_gJUv_9nHo{/youtube}

Σημείωση: η φωτογραφία βρέθηκε [εδώ](#) .