

## Οι φτιαγμένοι, μόνο, για τα εύκολα

Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστος Μπούμπουλης (Christos Boumpoulis)

Πέμπτη, 03 Δεκέμβριος 2015 23:05 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 03 Δεκέμβριος 2015 23:13

---



Ένα, από τα ευκολότερα πράγματα στον κόσμο, είναι η βίαιη καταστροφή ανθρώπων. Σήμερα υπάρχουν περίπου 7,35 δισεκατομμυρίων άνθρωποι, ανυπεράσπιστοι οι περισσότεροι. Ανάμεσά τους υπάρχουν, παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένοι, αγαθοί και έντιμοι άνδρες.

Τι είναι πιο εύκολο από την άσκηση αυθαιρέτης βίας σε ανυπεράσπιστους ανθρώπους;

Εύκολη είναι, επίσης, η άσκηση αυθαιρέτης βίας και σε ομάδες ανυπεράσπιστων ανθρώπων ακόμα κι αν, οι ομάδες αυτές, είναι εξαιρετικά πολυπληθείς (π.χ. ένα ολόκληρο κράτος).

Η μακραιώνη επιστήμη του εγκλήματος παρέχει, σίγουρα, αμέτρητες τεχνικές μεθόδους άκοπης, ασφαλούς και ανέξοδης άσκησης αυθαιρέτης και καταστροφικής αθών ανθρώπων, βίας με εναλλακτικούς σκοπούς, την διαρπαγή υλικών αγαθών, την απόκτηση εξουσίας, την υποδούλωση ανθρώπων και τη νοσηρή απόλαυση.

Για παράδειγμα, η μέθοδος επιβολής δικτατοριών τύπου Τσαουσέσκου, Πινοτσέτ, κ.λπ. ίσως είναι περισσότερο τυποποιημένη ακόμα και από τις ασπιρίνες (κατασκευή, ΧΧ-Stazi, ΧΧ-"ISIS", κ.λπ.).

Φανταστείτε, όσοι το μπορείτε, πόσο εύκολο είναι, να παραφυλάξετε, σε ένα απόμερο και κακοφωτισμένο σημείο της πόλης σας και μόλις περάσει από εκεί κάποιος μοναχικός γεροντάκος, να πάτε από πίσω του και να του δώσετε μια κλωτσιά. Πανεύκολο.

Περίπου το ίδιο εύκολο είναι, από την απόκτηση αμύθιτου υλικού πλούτου, μέχρι και την υποδούλωση μιάς, ή, περισσότερων χωρών, εφόσον γίνει χρήση αυθαιρέτης βίας.

## Οι φτιαγμένοι, μόνο, για τα εύκολα

Συντάχθηκε απο τον/την Χρήστος Μπούμπουλης (Christos Boumpoulis)

Πέμπτη, 03 Δεκέμβριος 2015 23:05 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 03 Δεκέμβριος 2015 23:13

---

Στην ανθρώπινη ζωή υπάρχουν, εύκολα και δύσκολα έργα. Και στην ανθρωπότητα υπάρχουν άνθρωποι, άλλοι που μπορούν μόνο στα εύκολα και άλλοι που μπορούν και στα δύσκολα.

Για παράδειγμα, πόσοι άνθρωποι μπορούν να χαιρόνται, με φυσικό τρόπο τη ζωή τους δίχως να βλάπτουν άλλους ανθρώπους; Πόσοι μπορούν να πραγματοποιούν τεχνικά επιτεύγματα με έντιμο τρόπο; Πόσοι μπορούν να κερδίζουν την αγάπη και την εκτίμηση των συνανθρώπων τους, με έντιμο τρόπο, με ειλικρίνεια και δίχως να ασκήσουν αυθαίρετη βία; Πόσων ανθρώπων η δράση μπορεί να συμβάλλει θετικά και δίχως άσκηση αυθαίρετης βίας, στην ανάπτυξη καλοσύνης, στη σκέψη και τη συμπεριφορά άλλων ανθρώπων; Πόσες χώρες βιοπορίζονται δίχως να ασκήσουν αυθαίρετη βία σε άλλες, αδύναμες χώρες;

Τώρα που το καλοσκεφτομαι, ο δημόσιος διάλογος, τόσο στο επίπεδο των (περισσότερων) Εθνών, όσο και στο διεθνές, σχεδόν υπερπληρώνεται από τον συναγωνισμό συγκεκριμένων προσώπων για την ανάληψη της πρωτοκαθεδρίας, στη βία, την πανουργία και την ανεντιμότητα, δηλαδή, για την πρωτοκαθεδρία στα εύκολα: έχουμε, επιτέλους, εμπεδώσει ποιοι έχουν αναγάγει τον φόνο σε επιστήμη.

Ίσως είναι πιθανό το ενδεχόμενο, η παγκόσμια μιζέρια που έχει καταλάβει έναν μεγάλο αριθμό Εθνών, να οφείλεται και στην σχεδόν αποκλειστική ενασχόλησή τους με τα "έργα και τις ημέρες", ειδικά, των ανθρώπων που καταγίνονται, μόνο, με ό,τι είναι εύκολο.

The Worlds Fastest Indian Film Complet en Francais / HD

{youtube}cCMs5pO3flc{/youtube}

**Σημείωση:** η φωτογραφία βρέθηκε εδώ  
[mojonz.com/wp-content/uploads/2015/05/i036725.jpg](http://mojonz.com/wp-content/uploads/2015/05/i036725.jpg)